

## I kvarteret Sankt Gertrud har det ätits, druckits och tagits beslut sedan 1500-talet

Ett av de viktigaste besluten, åtminstone för oss skåningar, var beslutet som Fersen tog, sittandes i ett av rummen på Sankt Gertrud, vid danska arméns belägring av Malmö 1677. Då stod danska armén endast ett par hundra meter bort vid Österport. Hade inte Fersen agerat så rådigt hade du nu varit i Danmark istället för i Sverige, för då hade Malmö varit danskt. Men freden slöts 1679 och sedan dess är vi i trygg förvaring i Sverige.



Kvarteret Sankt Gertruds nuvarande 19 hus speglar tillsammans mer än 500 år av Malmös bakgrund. Tycker du att det drar här är det bara historiens vingslag.

## Malmö charmigaste mötesplats, har vi hört sägas.

Kvarteret har fått sitt namn från helgonet med samma namn och som bland annat är resenärernas skyddshelgon. På sätt och vis tar vi fortfarande hand om resenärer; ni har ju tagit er hit för att dricka goda drycker, äta gott och roa er.

Andra kommer hit för att mötas. För att förverkliga idéer, diskutera framtid och dåtid, lösa problem och träffas på riktigt istället för digitalt. I hela kvarteret huserar nämligen Sankt Gertrud Konferens med ett trettiotal mötesrum med plats för allt från fyra till fyrahundra. Kanske pågår det ett viktigt möte i rummen ovanför just nu. Rummen från 1700-talet med de väldigt sluttande golven där vi brukar undra ”varthän lutar ditt möte?”



## Bilverkstad i champagnebaren?



*Vagnsskjulet, numera San Greal*

Jodå, på 1960-talet var det mer motorolja än champagne som spilldes här. På nedervåningen i huset på bilden håller champagnebaren till idag och det enda som egentligen är kvar är korsviket och de bärande träbjälkarna.

Under 1960-talet höll hela kvarteret Sankt Gertrud på att förfalla och var farligt nära att duka under för de grävmaskiner som undanröjde nästan all gammal bebyggelse på andra sidan Östergatan, bland annat i kvarteret Caroli och på Lugnet. Lyckligtvis köpte Malmö stad upp större delen av det kulturhistoriskt intressanta Sankt Gertrud och lät renovera det med stor respekt för dess historia under åren 1970 till 1981.

## Malmö's bäst bevarade hus från 1500-talet

Just nu står du i valvet till Malmö's bäst bevarade hus från 1500-talet, Niels Kuntzes hus. Huset byggdes av den rike borgmästaren Jep Nielsen åt svärsonen Niels Kuntze under 1530-talet. Jep bodde själv på en stor gård som låg på andra sidan Östergatan, där Caroli kyrka nu står.

Niels Kuntze lät höra tala om sig första gången redan 1535, då han anlände till Malmö som en del av den danska adelhär som belägrade staden. Niels avancerade i sin karriär, inte minst genom sitt äktenskap med borgmästare Jep Nielsens dotter Anne. Man skulle kunna spekulera att Niels fick den nybyggda tegelgården på Östergatan 7 för att han skulle gifta sig med borgmästardottern Anne Jepsdatter, även om det presenterades som en bröllopsgåva. Så här skrev nämligen Niels Kuntze själv om gåvan:

*... ty hennes fader gav mig den gård, någon tid före jag fick henne i min säng, på det att jag ville lova och tillsäga honom, att jag ville bo där i staden hos honom”.*



Hur det nu än var med det, bodde paret Kuntze kvar i det vi nu kallar Kuntzehuset livet ut. Innan Niels Kuntze dog 1568 hann han med att bli riktigt förmögen och dessutom att bli både rådman och, som sin svärfar, borgmästare i Malmö.

Idag bakas det doftande bakverk i huset hos Patisserie David och på andra våningen ligger konferensrum.

## Karl XII, ungar och kastanjer



Huset San Greal huserar i kallas Karl XII:s hus och byggdes inte förrän i början av 1700-talet. Innan dess stod där enklare envåningslängor som inrymde stall, brygghus och annat som hörde till en borgargård. Kungen själv, Karl XII har dock aldrig bott i huset på Kuntzegården. En version av historien säger att huset helt enkelt kallas så för att det byggdes under sista decenniet av hans regeringstid, det vill säga någon gång mellan 1709 och 1719.

Men det finns en annan, lite roligare, historia som förklarar namnet. Den berättar om en man vid namn Karl som var en gammal trotjänare här, när gården kallades Swedmarkska gården, och som utanför huset lät plantera ett kastanjeträd för varje barn som föddes i familjen. Till slut blev det till tolv ungar och lika många kastanjeträd. Och huset blev till Karl XII:s hus. Den som vet hur stora kastanjer blir förstår också varför ingen av de tolv finns kvar i dag.



## Kryddor, brännvin och hus som flyttas

I borte änden av vår kullerstensgård ligger två höga tegelbyggnader byggda under mitten av 1800-talet. De ligger ganska exakt där den tidigare befästningsanläggningen eller stadsmuren låg. Den hade i sin tur anor ända tillbaka till 1400-talets befästningsvall.

Tack vare Malmös på den tiden vanliga så kallade vridbroar kunde fartygen så sent som in på 1900-talet segla hela vägen in till det som i dag är Norra Vallgatan och där både lasta och lossa alla de handelsvaror som satte både Malmö och kvarteren runt Sankt Gertrud på kartan. Främst fraktades brännvin och spannmål, som sedan skeppades norröver. I valvet här ligger idag Sherlock Holmes Cocktailbar, så nog har vi hållit fast lite vid traditionerna som föregått oss.

En annan av kvarterets största byggnader, nu kallad Kryddloftet, har stått på en helt annat plats i Malmö tidigare. Hela denna stora korsvirkesbyggnad flyttades hit på 1980-talet, stock som sten, för att bevara en viktig del av Malmös historia.



*Magasinshusen vid Norra Vallgatan 16*

## Hela vårt härliga kvarter

Ta en liten vandring i kvarteret när du ändå är här. Känn vinddraget från Malmös historia (eller är det kanske bara den allerstädes närvarande vinden i staden?) Kom hit för ett möte på Sankt Gertrud Konferens, ta en fika hos Patisserie David, njut av en skogstokig drink hos restaurang Haqvin. Eller glid in på Sherlock Holmes charmerande cocktailbar för både spel och gott. Champagnen flödar hos San Greal och hos Sherlocked blir det mysterier och escape rooms. Ett klart levande och charmerande kvarter.

Sjelva miljöombytet är nog en av de bästa sakerna med Sankt Gertrud. Du hamnar, trots att du är mitt i centrala Malmös stadsbrus, i lugnet på våra kullerstensgårdar så fort du stigit igenom ett av de gamla valven.

Varmt välkommen in till oss alla i vårt historiska kvarter!

